

Verslag uitstap Luik

Datum : 23 maart 2018

Deelnemers ;
Astle (1), Bertels (1), Cabanier (2), Daems (1), Dom (2), Goris (2), Goyvaerts (1), Gysemans (2), Heylen (1), Hong (2), Jagers (2), Janssens (1), Kruyniers (2), Maes (2), Nijskens (2), O'Connell (1), Pansaerts (2), Pellens (2), Snyers (2), Spaepen (2), Van der Heyden (1), Van Wassenhove (2), Van Wuytswinkel (2), Verresen (1), Vindelinckx (2), Wijns (2)

Verontschuldigd :
Meulemans (2), Otten (1), Van Herp (1).

8.05 u. Vertrek naar de “ Vurige Stede “ .

Anderhalf uur later zaten we reeds in het Grand Café van het station van Luik-Guillemins, met voor ons een kop koffie en een croissant.

Het nieuwe station is een prachtige creatie van architect Santiago Calatrava. Twee gidsen leidden ons rond door de luchtige constructie van wit beton, Spaans staal en vuil glas.

Via de oude industriewijk van Seraing en het stadion van Standard ging het naar “Le relais de la Province”, de hotelschool van de provincie Luik. Tenminste, enkel voor de beroepsafdeling. Het gebouw voor de technische afdeling ligt aan de andere kant van de Maas. We werden uitgenodigd in een gezellige eetzaal waar we de keuze hadden tussen verschillende aperitieven. Hierbij hoorde een mini boulet à la liégeoise en velouté de céleri. Het voorgerecht bestond uit croquettes de Herve en panure de spéculoos, mesclun aux pommes de noix, vinaigrette au sirop de Liège. Hierbij een witte Côtes de Rhône Grafé Lecocq.

Een zeer lekker rood wijntje, Plan de Dieu Grafé Lecocq., vergezelde ons hoofdgerecht: Filet de pintade farcie à l'Ardennaise et écrasé de vitelottes. Zeker meer dan voldoende! Als dessert een heerlijke café liégeois en onze typische Luikse maaltijd zat er bijna op. Nog koffie met chocolaatjes en speculoos van de Colruyt. Spijtig dat ze daar geen bakkersafdeling hebben die pralines en fijne koekjes kan maken.

Het applaus voor de leerlingen tijdens de parade was welverdiend.

Nog even toiletteren en terug naar het centrum van Luik.





Gepensioneerde Personeelsleden van het Provinciaal Instituut PIVA

Op de place Saint-Lambert werden we in twee groepen verdeeld. De meerderheid koos voor Marleen. Een wandeling door Luik, via gezellige straatjes, langs de Maas en natuurlijk De trap: 373 treden van de Montagne de Bueren. Niemand was kandidaat om het mooie uitzicht boven te bewonderen.

De andere groep ging met Herman en een Nederlandstalige gids het prins-bisschoppelijk paleis bezoeken. Een mooi gebouw uit de 16de eeuw dat nu dienst doet als provinciehuis en paleis van justitie.

De ontvangst was overweldigend. Vier personen stonden ons op te wachten, waaronder de député van onderwijs, compleet met kort rokje en Belgisch tricolore lint. Tijdens de rondleiding kwam ook de gouverneur ons vervoegen. Hij sprak een aardig mondje Nederlands en vergastte ons met enkele pikante verhaaltjes over de prins-bisschoppen die vroeger in zijn appartement woonden. Het bezoek eindigde met een kort woordje van de gouverneur, een nog korter woordje van de député en een dankwoord van Herman. Terwijl de wandelgroep zich reeds opwarmde in de bus, zaten wij nog te nippen van een glaasje cava of fruitsap. Waaraan hadden wij die VIP-behandeling te danken ?

Ondanks een ongeluk op de E313 stonden we reeds om 19.15 u. voor PIVA.

Herman, je laatste uitstap was weer een topper!

Bedankt.

Anita Heylen



Secretariaat: Bruno Jagers, Letterkundestraat 246, 2610 Wilrijk, Tel. 0476 37 77 75

e-mailadres: bruno@jagers.be

Bankrekening: BE05 0682 1205 6575 / PIGEP, P. Breughelstraat 27, 2900 Schoten